

Generalforsamling mandag den 1. marts 2010

Året 2009 var året, da Tilia Alsie blev 10 år.

Det blev festligholdt på 2 måder:

- Vi udgav skriftet "10 år med Tilia til søs." lavet af Valbjørn, Fenger, Stolberg, Leif Stig Andersen, Møller-Olsen og jeg selv.
- et ikke særlig velbesøgt arrangement i Dyvig den 5. juni som Sonja, Chresten og H. P. Rasmussen særdeles glimrende tilrettelagde. Ved samme lejlighed indsamlede vi det første sæt data til projektet med måling af afdrift.

Museumsinspektører fra Nationalmuseet og en museumsarkitekt fra Aarhus kontaktede os i sommer for at høre om vi har nogle videoklip med Tilia sejlene med fuld besætning (forstå det ret). De skulle have arrangeret, at publikum kunne starte fjernsyn med disse klip i forbindelse med nyopstillingen af Hjortspringfundet. Det havde noget med belysning af og indgange til rummet med fundet at gøre. De udviste stor forbavselse, da jeg fortalte dem, at Roskilde måtte ligge inde med en del materiale, der måske kunne bruges. Jeg har ikke hørt fra dem siden.

Der har været 3 medlemsmøder udover generalforsamlingen i 2009.

I maj havde vi Stephan Kleinschmidt til at fortælle om kommunens tanker, når man har sat historie som et kerneområde.

Den 5. oktober holdt Morten Göthche fra Vikingeskibsmuseet foredraget "Fra Hjortspringbåden til Gokstadskibet"

I december spiste vi som det er blevet tradition gule ærter.

I flere år har vi deltaget i Påskeudstillingen ved at have åbent i Lindeværftet uden at udstille malerier. For 2 år siden inviterede vi Inger Dethlefsen til at udstille hos os i Påsken.

I 2009 viste vi så billeder af Helen Dalvig. Det har begge år øget vores besøgstal væsentligt. For 2010 har vi som omtalt i Nyhedsbrev nr. 1 aftale med Ida, Marianne og Mette Wind, der udstiller malerier samt Majbrit Maagaard, der viser keramik.

De tre ugers åbent i slutningen af sommerferien var også en succes. Publikum var der i betragtelig mængde, og salget i Sonjas kommercielle hjørne gav

gode penge. Ikke mindst de håndlavede ting, som hænger henne på stativet solgte godt.

Historisk dag ved søen blev en stor succes i 2009. Vejret var med os denne gang og publikum strømmede til. Flere, som vi har fået reaktioner fra, har udtalt sig begejstret om arrangementet. ”Det er da bedre end ...” har nogen sagt. Også aktører er glade for dagen og vil gerne med igen.

I værftet sker der set forskelligt.

Margit og Susy Herold har lavet eksperimenter med lerkarfremstilling af selvopgravet ler. Margit har hentet assistance på Haderslev museum for at finde frem til teknik og formgivning, som kan være brugt på fundets tid.

Arne og Burt arbejder med nye skjolde. Vi har et ønske om at få lavet så mange skjolde, at Tiliias besætning kan have skjolde med på sejladsen, så det var vores håb at flere ville lave skjolde.

Knud og jeg selv arbejder med plader til en blæsebælg, som den måske kan have set ud for enden af vores træør i montren. Fenger arbejder med tegning af den.

En transportabel esse, en kopi af en jernalder- eller vikingetidssesse står derude sammen med en kiste fra samme tid. Egon Christensen og Frank Olsen er mestre for dem Essen var i brug til Historisk dag ved søen.

I smedjen er der ild i essen mange tirsdage. Dejligt. Der er forskellige smede. Margit er dog ofte en af dem.

Vævegruppen væver og filter flittigt hver tirsdag. Der laves skindsko model jernalder.

Brian og Lis er i gang med at lave læderbrynje, skælpanser kaldes den. Den kommer til at bestå af taglagte læderfemkanter, som sys sammen. Modellen kendes tilbage i jernalder/vikingetid

Der pusles med et nyt projekt, projekt sjippetov kan det kaldes. Ivy har bragt forslaget til torvs. Tanken er at børn på f.eks. ”Historisk dag ved søen”, i påsken eller når der er sommerferieåbent, kan få hjælp til selv at lave et stykke reb til f.eks. et sjippetov. Materialet bliver høstbindegarn. Gunnar er sammen med Ivy om forberedelserne. Andre må gerne koble sig på projektet, da Ivy er bortrejst den 7. august.

Førnævnte passer fint til vore 2 aktiviteter her i vinter: Først var vi af Nydambådens Laug inviteret med på besøg i Roskilde og Frederikssund, hvor vi sidstnævnte sted hos vikingeskibslauget Sif Ege så på lindebasttovværk. Lauget har rigget hele skibet Sif Ege med selvfremstillet tovværk af lindebast, som de også selv har høstet og rødnet. Sif Ege er en kopi af et af Skuldelevskibene.

Siden var vi i Sottrupskov, hvor 8 mand fra Frederikssund lørdag den 23. januar instruerede i fremstilling af lindebasttovværk efter Ole Magnus's metode. Sonja, Gunnar, Arne, Margit, Jørn Anders og jeg selv var med, så nu har vi nogle som kan instruere jer andre. Der ligger en folder: "Lindebast. En vejledning i fremstilling og vedligeholdelse af lindebasttov" på bordet til de, der har lyst til at gå lidt i gang med projektet.

Søndag var de otte mand på besøg hos os her i Lindeværftet, hvor vi sluttede med at servere frokost for dem inden de tog hjemover. De havde svært ved at løsrive sig fra Tilia og hvad de ellers så.

Mindst 558 gæster havde vi i 2009. Det er hvad der er noteret på vore besøgsskemaer. De fleste i åbningstiden lørdage og tirsdage, i Påsken og i sommerens åbningsuger. Resten er grupper uden for åbningstiden.

2009 blev også året, hvor vi for første gang besluttede en ændring i kontingentet. Ved sidste generalforsamling fastsatte vi kontingentet for 2010 til 125 kr. At vi fastsatte kontingentet for både 2009 og 10 betød også, at vi kunne sende girokort uf samtidig med Nyhedsbrevet med indkaldelse til generalforsamlingen i dag. Dermed fik vi også en besparelse i portoudgiften ud af det. Chresten var i øvrigt ophavsmand til denne fornuftige ændring med spørgsmålet i bestyrelsen. Ingen andre havde tænkt på det.

Anton Johnsen og Inge Skovvang Jensen forlader bestyrelsen. Tak for jeres indsats, som for øvrigt ikke er helt slut endnu. Anton skal hjem og lave referat af i aften, og Inge har lovet at færdiggøre vores folder for 2010, når hun i morgen kan få de sidste oplysninger dertil.

Sluttelig Tak for jeres måde at være på i de år, jeg har været formand. Det slutter i morgen, men jeg bliver i bestyrelsen, hvis jeg bliver valgt om lidt. Fast mand om tirsdagen vil jeg også være, og hvis den ny bestyrelse synes det er en god ide vil jeg fortsat være laugets repræsentant i styregruppen for Historisk dag ved søen og kontaktperson for gæstegrupper, store og små grupper, der ønsker at besøge os.

J.J. Kjær Rasmussen